

W.Nagel, overleden 24 sept. 1964.

Advertentie: Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van ons oud-bestuurslid ,de heer :

W.Nagel.

Met grote dankbaarheid gedenken wij de arbeid, welke hij gedurende meer dan 20 jaren voor onze scholen heeft verricht.

Namens het bestuur v.d.Christelijke Scholen,

H.Offreins, voorzitter

G.J.van Beek, secretaris

Weesp-Weesperkarspel, 24 september 1964.

+++++

Maandag, 28 sept. waren velen aanwezig bij de teraardebestelling van wijlen de Heer W.Nagel, op de Alg.Begraafplaats te Weesp. De Heer Nagel was meer dan 20 jaren bestuurslid van de Christelijke Scholen; speciaal was hem de zorg toevertrouwd van de school in W.Karspel. Zijn arbeid is ten zeerste gewaardeerd; hij bezat een grote mate van mensenkennis en was - zoals de voorzitter van het bestuur der scholen memoreerde - begiftigd met eenvoudige wijsheid. Een man , die gecompliceerdheid ontweek, doch recht door zee ging. Door omstandigheden en zijn hoge leeftijd, zag hij zich onlangs genoodzaakt als bestuurslid te bedanken. Bij de uitbreiding van de school in Weesperkarspel, in de vijftiger jaren, mocht hij aldaar de eerste steen leggen.

Het bestuur had zich voorgenomen, bij de officiële opening van de nieuwe school (de Kors Breyerschool) aan de Rembr.van Rijnstraat, van de Heer Nagel en enkele andere bestuursleden op glorieuze wijze afscheid te nemen. Maar aldus mocht niet geschieden , de omstandigheden waren tegen ons. De opening van de school zal nml.eerst in oktober plaatsvinden, zonder de aanwezigheid van de Heer Nagel.

Wij wilden afscheid nemen, maar God sprak: "Kom! Kom nu maar naar huis!, broeder Nagel. Het is tijd! Zijn de tijden niet in Mijn hand? Onk Uw tijd! En plotseling maakte God - naar de mens gesproken - haast, bespaarde broeder Nagel, overeenkomstig zijn wens, een ziekbed en nam hem op in Zijn heerlijkheid.

Het feest van de opening van de school a.d.Rembr.v.Rijnstraat, gaat hem voorbij, maar "het " feest, het grote feest werd zijn deel. Dit feest heeft God hem bereid. Moge dit tot troost van ons allen zijn, inzonderheid van de kinderen en de familie.

De predikant van Loehen, waar de Heer Nagel de laatste tijd vertoefde , sprak woorden van troost tot de familie. Spreker vestigde er de aandacht op, dat de kerk dikwijls wordt uitgenodigd bij een begrafenis als een onwezenlijke begeleiding naar het graf. Hier, in dit geval mocht hij getuigen, dat de overledene in zijn intieme gesprekken duidelijk had doen uitkomen, dat hij mocht geloven deel te zullen hebben aan het grote feest hierboven. Spreker besloot met het voorgaan in gebed, waarbij het "Onze Vader" werd gebeden.

Zondags tevoren memoreerde Ds.E.Holtrigter, bij de dienst der gebeden, dat de Heer Nagel zestien jaren de Herv. Gemeente als ouderling mocht dienen. Bij het graf waren aanwezig de hoofden der scholen, leden van het bestuur en van het personeel en vele belangstellenden, w.o. ook het oud-hoofd der school, de Heer van Diggelen en het oud-bestuurslid , de Heer M. Van Ramshorst.